

**Vraag het aan Morya****Probeer het goede te bereiken met de ander**

“Het is een goede oefening om wanneer je bij mensen bent, te proberen het goede te bereiken met deze medemensen. Dan zal je zien dat je spontaan wordt in wat je te zoeken hebt en dat je spontaan wordt in wat je te ontvangen hebt. Dan is er een grote uitwisseling.

Mensen die gehuwd zijn of een relatie hebben met elkaar, zouden dit moeten kunnen beseffen. Dan kan er een vreugde komen in hun relatie en die zal anders zijn dan wanneer ze alleen maar bij elkaar zijn om bijvoorbeeld bepaalde dingen te beleven die ze dan willen beleven, maar die niet met goedheid te maken hebben.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”  
(uit hoofdstuk 4: ‘Samenwerking met de Engelen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 191

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---